



Kinderen zijn
de ankers die
de moeder
vasthechten
aan het leven.

Sophocles
Grieks tragedieschrijver (496-406 vC)